

# Liturgie



## *De Goede Herder*

**Zondag 26 april 2026**  
*4<sup>de</sup> zondag van Pasen*

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand  
te Bilthoven



Voorgangers	Frans-Willem van de Sande Annelies van de Molen
Lector	Nicolette van Doeveren
Orgel/piano	Reeuwert Tromp
Voorzang	Jan van de Sande

## **Openingslied: Dit huis is een huis waar de deur openstaat (zzz 93)**

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,  
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,  
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,  
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,  
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,  
waar zangers en zeggars bijeen zijn gekomen  
om uiting te geven aan waar zij van dromen,  
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,  
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

## **Welkom**

### **Gebed om vergeving**

Uw barmhartigheid, God,  
is groter dan de mensen  
en uw vergeving  
breekt door al hun onmacht heen.

**Leg dan uw hand op ons  
en maak ons vrij van alles  
wat ons benauwt en verengt  
tot mensen die zichzelf zoeken,**

**die macht en aanzien wensen,  
om het leven naar eigen hand te zetten.**

Koester, God, wat met zorg  
uit uw handen voortkwam  
en nu gebroken neerligt  
bij de macht van de zonde.

**Houd ons vast en trek ons omhoog  
uit de diepte van onze onwil en onmacht,  
die ons uiteenslaan tot richtingloze mensen.**

Verzamel ons, God, tot uw volk,  
en geef ons ruimte om te keren,  
met ons gezicht naar U gekeerd.

**Laat ons, één met elkaar en onze hele wereld,  
zó elkaars schuld dragen  
zoals uw Zoon het kruis gedragen heeft  
en geplant midden in de schuld van alle mensen.  
Hoor ons, Heer, aanhoor ons,  
wees ons genadig en ontferm U.**

**Kyrië** (Taizé10)

Kyrie, kyrie eleison (2x)  
Christe, christe eleison (2x)  
Kyrie, kyrie eleison (2x)

**Gloria** (Taizé) 2x

Gloria, gloria in excelsis Deo  
Gloria, gloria, Alleluia, Alleluia

## **Inleiding op de lezingen**

### **Eerste lezing Psalm 23**

uit '150 psalmen vrij' Huub Oosterhuis

Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.  
Breng mij naar bloeiende weiden  
doe mij liggen aan vlietend water  
dat mijn ziel op adem komt  
dat ik de rechte sporen weer kan gaan  
achter jou aan.

Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.

Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,  
ik zal bang zijn - ben jij naast mij  
ik zal niet doodgaan van angst.

Jij hebt de tafel al gedekt - mijn spotters  
weten niet wat ze zien:  
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem  
mij inschenkt, drink maar, zeg je

niets zal mij ontbreken.

Laat het zo blijven, dit geluk  
deze genade, al mijn levensdagen.  
Dat tot in lengte van jaren  
ik zal wonen bij jou in huis.

Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.

## Tussenzang Psalm 23 III (GvL 23)

*Refrein: Want mijn herder is de Heer:  
nooit zal er mij iets ontbreken.*

Mijn herder is de Heer:  
het ontbreekt mij aan niets.  
Hij legt mij in grazige weiden,  
Hij geeft rust aan mijn ziel,  
Hij leidt mij naar rustige waat'ren  
om mijn ziel te verkwikken.

*Refrein*

Hij leidt mij in het rechte spoor  
omwille van zijn Naam.  
Al moet ik door donkere dalen  
ik vrees geen kwaad.  
Uw staf en uw stok zijn mijn troost,  
Gij zijt steeds bij mij.

*Refrein*

Gij bereidt voor mij een tafel  
voor het oog van mijn vijand.  
Gij zalft met olie mijn hoofd  
en mijn beker vloeit over.

*Refrein*

Mij volgen uw heil en uw mildheid  
al de dagen van mijn leven.  
In het huis van mijn Heer wil ik wonen  
tot in lengte van dagen.

*Refrein*

Glorie aan de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest,  
die is en die was en die komt,  
in de eeuwen der eeuwen.

*Refrein*

## **Evangelie van Johannes 10, 11 - 16**

### **Alleluia lied (Taizé)**

Alleluia, allelu, alleluia, alleluia, alleluia.  
Alleluia, allelu, alleluia, alleluia, alleluia.

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn  
leven voor de schapen.

Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de  
eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek  
en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen.  
De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen:  
de man is een huurling en de schapen kunnen hem  
niets schelen.

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en en mijn  
schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de  
Vader ken.

Ik geef mijn leven voor de schapen.

Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze  
schaapskooi komen.

Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem  
luisteren, dan zal er één kudde zijn, met één herder.

## **Gedachten naar aanleiding van de lezingen.**

### **Muziek**

#### **Gebed van geloof en vertrouwen**

**V** Wij geloven in het verhaal van God met de mensen,  
dat Hij ons tot leven riep,  
dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede.

**A** Wij geloven in een wereld  
waarin mensen samen op weg willen gaan.  
Wij geloven in een open hand van mensen  
die elkaar groeten met woorden van vrede.

**V** Wij geloven in de goedheid van mensen  
die elkaar in liefde de ruimte bieden  
om vrije en gelukkige mensen te kunnen zijn.  
Wij geloven in mensen die omzien naar de  
schepping, Gods schepping  
in al zijn kwetsbaarheid en schoonheid.

**A** Wij geloven dat God zijn zoon tot ons  
gezonden heeft, zijn zoon, die ons tot voorbeeld  
was. Dat zijn geest in ons levend is en blijft,  
dat wij zijn volk zijn, wereldwijd.

**V** Wij geloven in de toekomst die ons werd toegezegd,  
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,  
de tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn.

**A Amen.**

## **Voorbeden**

**acclamatie** (liedboek 833)

Neem mij aan zoals ik ben

Zuiver uit wie ik zal zijn.

Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

## **Collecte en klaar maken van de tafel**

### **Communiegebed**

**V** God van leven,

soms gebeuren er dingen in ons leven,

waar we het heel moeilijk mee hebben.

Toch willen we ons daardoor niet laten ontmoedigen,

we blijven vertrouwen op uiteindelijke heelheid.

**A Gods liefde reikt ver boven ons uit,  
de trouw van de Eeuwige kent geen grenzen.**

**V** Aldoor weer hebben profeten ons verteld, dat U geen  
offers vraagt,

maar aandacht en liefde voor elkaar.

Waar we in gerechtigheid met elkaar omgaan,

is het visioen van een nieuwe hemel

en een nieuwe aarde zichtbaar.

Iedereen die zich hiervoor inzet

is welkom in het rijk van God.

**A Gods liefde reikt ver boven ons uit,  
de trouw van de Eeuwige kent geen grenzen.**

**V** Wij danken U voor Jezus.

Hij heeft door zijn wijze van leven laten zien,  
dat een leven van liefde en gerechtigheid mogelijk is. Hij  
deelde zichzelf uit en bleef ongebroken, vertrouwend op  
een uiteindelijke heilheid bij U.

**A Gods liefde reikt ver boven ons uit,  
de trouw van de Eeuwige kent geen grenzen.**

**V** Het gebaar van het delen van het brood met elkaar  
blijft ons eraan herinneren,  
dat uw Rijk er niet vanzelf komt.

Wees ons nabij om een open ruimte te scheppen,  
waarin wij wat wezenlijk van waarde is  
met elkaar kunnen delen.

In de nagedachtenis van Jezus, Messias.

**A Amen.**

**Onze Vader**

**Onze Vader in de hemel,**

**laat iedereen u eren.**

**Laat uw nieuwe wereld komen.**

**Laat op aarde uw wil gedaan worden,  
net zoals dat in de hemel gebeurt.**

**Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben.**

**En vergeef ons wat wij fout gedaan hebben,  
want wij hebben ook andere mensen hun fouten  
vergeven.**

**Help ons om nooit tegen u te kiezen.  
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.  
Want u bent koning,  
u regeert met grote macht,  
voor altijd. Amen**

(Uit Bijbel in Gewone Taal Matteüs hoofdstuk 6)

**Vredewens**

**Communie**

**Mededelingen**

**Slotgebed en zegen**

**Slotlied 'Ga met God' (liedboek 416)**

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al jouw wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.